

*Troen der gør verden større
– Kristendommen ifølge ...*

anmeldt af stud.theol.
Christian Malund Jalk

Lisbeth Smedegaard Andersen
Eksistensen, 2021
111 sider
kr. 130

I “Troen der gør verden større” deler Lisbeth Smedegaard Andersen (f. 1934) personligt og rigt ud om sit mere end firs år lange liv, hvor hun har beskæftiget sig med troens evige spørgsmål. “Det er ligesom at kaste sensommerens afskedsblik ud over landskabet”, skriver hun til sidst i bogen, som er en del af forlaget Eksistensens serie ‘Kristendommen ifølge...’. Med over et halvt århundredes erfaring som sognepræst, salmedigter, kunsthistoriker og forfatter skriver Lisbeth Smedegaard Andersen om sit syn på kristentroen på godt hundrede sider. Hun skildrer, hvorledes troen altid har været en del af hendes liv, grundfæstet siden barndommen. “Troen har været der altid, men ikke på samme måde”, skriver Smedegaard Andersen indledningsvis, og herefter præsenteres læseren for afgørende begivenheder for hende selv – men også for troen.

Med afsæt i Kierkegaard og Grundtvig fortæller Smedegaard Andersen, hvorledes de to store, nationale kirkefædre har været essentielle

for hendes måde at tænke og tro på gennem hele livet. Grundtvig som den store salmedigter, hvis salmer har været vægtige og inspirerende for Smedegaard Andersens eget virke, og Kierkegaard, hvis betoning af menneskets afhængighed af Guds nåde har haft afgørende betydning for hendes tro.

Smedegaard Andersens bog er fyldt med litterære, kunstneriske og – naturligvis – teologiske perspektiver på spørgsmålet om tro, men de historiske og anekdotiske skildringer løfter bogen til et niveau der gør, at disse hundrede sider er en ren fornøjelse at fordybe sig i. For det er netop Lisbeth Smedegaard Andersens erfaring der bevirker, at denne bog rummer særlige aspekter på tro: hvordan hun betragtede troen i barn- og ungdommen, hvorledes kristendommen hver dag beriger hendes liv samt afgørende og vægtige vinkler på troen, som den opleves i tiden nu og her.

Jeg kan på det varmeste anbefale Lisbeth Smedegaard Andersens lille bog om livets store spørgsmål, som kan læses på en eftermiddag med en god kop kaffe ved hånden. ■